

Glorious day

One day when Heaven was filled with His praises.
One day when sin was as black as could be,
Jesus came forth to be born of a virgin,
dwelt among men, my example is He.
The word became flesh
and the light shined among us
His glory revealed.

[Chorus]

*Living, He loved me.
Dying, He saved me.
Buried, He carried my sins far away.
Rising, He justified freely forever.
One day He's coming.
Oh glorious day, oh glorious day.*

One day they led Him up Calvary's mountain.
One day they nailed Him
to die on a tree.
Suffering anguish, despised and rejected,
bearing our sins, my Redeemer is He.
Hands that healed nations,
stretched out on a tree
and took the nails for me.

[Chorus]

One day the grave could conceal Him no longer.
One day the stone rolled away from the door.
Then He arose,
over death He had conquered.
Now He's ascended, my Lord evermore.
Death could not hold Him,
the grave could not keep Him
from rising again.

[Chorus]

One day the trumpet will sound for His coming.
One day the skies with His glories will shine.
Wonderful day, my Beloved One, bringing
My Savior, Jesus, is mine.

[Chorus]

Glorious day, oh glorious day

Heerlijke dag

Op een dag toen de hemel gevuld was met Zijn lof.
Op een dag toen de zonde op zijn zwartst was,
kwam Jezus om geboren te worden uit een maagd,
woonde onder de mensen, Hij is mijn voorbeeld.
Het woord werd vlees
en het licht scheen onder ons.
Zijn glorie werd geopenbaard.

[Refrein]

*Toen hij leefde, hield hij van mij.
Toen hij stierf, redde hij mij.
Toen hij begraven was, droeg hij mijn zonden ver weg.
Toen hij opstond, rechtvaardigde hij mij voor altijd.
Op een dag zal hij komen.
Oh heerlijke dag, oh heerlijke dag!*

Op een dag leidden ze hem naar Golgotha.
Op een dag spijkerden ze hem
om aan een boom te sterven.
Angstig, veracht en verworpen,
droeg hij onze zonden, Hij is mijn Verlosser.
Handen die volken hadden genezen,
uitgestrekt aan een boom
en namen de spijkers in mijn plaats.

[Refrein]

Op een dag kon het graf hem niet langer verbergen.
Op een dag rolde de steen weg van de deur.
Toen stond hij op uit de dood,
die hij had overwonnen.
Nu is Hij opgevaren, mijn Heer voor eeuwig.
De dood kon hem niet vasthouden,
het graf kon hem niet beletten
weer op te staan.

[Refrein]

Op een dag zal de trompet klinken voor Zijn komst.
Op een dag zal de lucht schitteren van Zijn glorie.
Prachtige dag die mijn Geliefde zal terugbrengen,
Mijn Redder, Jezus, is van mij.

[Refrein]

Heerlijke dag, oh heerlijke dag!