

Never was a night

Never was a night like that night,
it was a holy night.

Never was a night like that night,
filled with heavenly light.

Never was a night quite so divine,
never did a star so brightly shine.

Never was a night like that night,
it was a holy night.

Never was a night like that night,
you could hear angels sing.

Never was a night like that night,
glad tidings bring.

Never in the town of Bethlehem,
never has it been like it was then.

Never was a night like that night,
you could hear angels sing. They sang:

Chorus:

*Glory, You could hear the angels singing,
glory, glad tidings bringing,
glory, you could hear their praises ringing,
glory to God on high.*

*Glory, to the new born savior,
glory, lying in a manger,
glory be to God on high.*

Never, never, ever will there
be a better place or time
to begin and love him,
see his glory shine.

Ever since that night in Bethlehem
people have come to worship Him.
Never, never, ever will there
be a better place or time [to sing]

[Chorus]

Never, never, ever will there
be a better place or time.

So we exalt Thee, extol Thee,
adore Thee, for You're holy.
Lord, we praise You, magnify You.
Lord, we come and worship you.
Lord we come and worship You.

Let our hearts be in tune
as we come and worship You.
Lord, we come and worship You.

Nooit was er een nacht

Nooit was er een nacht als die nacht,
het was een heilige nacht.

Nooit was er een nacht als die nacht,
gevuld met hemels licht.

Nooit was er een nacht zo volkomen goddelijk,
nooit scheen er een ster zo helder.

Nooit was er een nacht als die nacht,
het was een heilige nacht.

Nooit was er een nacht als die nacht,
je kon engelen horen zingen.

Nooit was er een nacht als die nacht,
de blijde boodschap brengen.

Nooit in de stad Bethlehem,
nooit is het geweest zoals het toen was.

Nooit was er een nacht als die nacht,
je kon engelen horen zingen. Ze zongen:

Refrein:

*Glorie, je kon de engelen horen,
Glorie, de blijde boodschap brengen.
Glorie, je hoorde hun lof klinken,
glorie aan God in de hoge.
Glorie, aan de nieuwgeboren redder,
glorie, liggend in een kribbe
glorie aan God in de hoge.*

Nooit, nooit, nooit zal er zijn
een betere plaats of tijd
te beginnen en van hem te houden,
zijn glorie zien stralen.
Sinds die nacht in Bethlehem
zijn er mensen gekomen om hem te aanbidden
Nooit, nooit, nooit zal er zijn
een betere plaats of tijd [om te zingen]

[Refrein]

Nooit, nooit, nooit zal er zijn
een betere plaats of tijd .

Dus verheffen we u, verheerlijken u,
aanbidden u, want u bent heilig.
Heer, wij loven u, verheerlijken u.
Heer we komen en aanbidden u.
Heer we komen en aanbidden u.

Laat onze harten in harmonie zijn
als we komen en u aanbidden.
Heer we komen en aanbidden u.