

I will rise

There's a peace I've come to know ,
though my heart and flesh may fail.
There's an anchor for my soul;
I can say "It is well".

Jesus has overcome,
and the grave is overwhelmed .
The victory is won;
He is risen from the dead.

[Chorus]

*[And] I will rise when He calls my name;
no more sorrow, no more pain.
I will rise on eagles' wings,
before my God fall on my knees,
and rise. I will rise.*

There's a day that's drawing near ,
when this darkness breaks to light,
and the shadows disappear,
and my faith shall be my eyes.

Jesus has overcome,
and the grave is overwhelmed .
The victory is won;
He is risen from the dead.

[Chorus]

And I hear the voice of many angels sing,
"Worthy is the Lamb".
And I hear the cry of every longing heart,
"Worthy is the Lamb".
Yes I hear the voice of many angels sing,
"Worthy is the Lamb".
And I hear the cry of every longing heart,
"Worthy is the Lamb".

[Chorus]

I will rise!
I'll rise!

Ik zal opstaan

Er is een vrede die ik heb leren kennen,
hoewel mijn hart en vlees kunnen falen.
Er is een anker voor mijn ziel;
ik kan zeggen: "Het is goed".

Jezus heeft overwonnen
en het graf is overweldigd.
De overwinning is behaald;
Hij is opgestaan uit de dood.

[Refrein]

*[En] ik zal opstaan wanneer hij mijn naam noemt;
geen verdriet meer, geen pijn meer.
Ik zal opstijgen op arendsvleugels
voor mijn God op mijn knieën vallen,
en opstaan. Ik zal opstaan.*

Er is een dag die nadert,
wanneer deze duisternis verandert in licht,
en de schaduwen verdwijnen,
en mijn geloof mijn ogen zal zijn.

Jezus heeft overwonnen
en het graf is overweldigd
de overwinning is behaald
Hij is opgestaan uit de dood

[Refrein]

En ik hoor de stem van vele engelen zingen,
'Waardig is het Lam".
En ik hoor de schreeuw van elk verlangend hart,
'Waardig is het Lam".
Ja ik hoor de stem van vele engelen zingen,
'Waardig is het Lam".
En ik hoor de schreeuw van elk verlangend hart,
'Waardig is het Lam".

[Refrein]

Ik zal opstaan!
Ik zal verrijzen!