

You are I AM

I've been the one to shake with fear
and wonder if You're even here.
I've been the one to doubt Your love.
I've told myself You're not enough.

I've been the one to try and say
I'll overcome by my own strength.
I've been the one to fall apart.
and start to question who You are.

[Chorus]

*You're the one who conquers giants.
You're the one who calls out kings.
You shut the mouths of lions.
You tell the dead to breathe.
You're the one who walks through fire.
You take the orphan's hand.
You are the one Messiah.
You are I AM.
You are I AM.*

I've been the one held down in chains
beneath the weight of all my shame.
I've been the one to believe
that where I am You cannot reach.

[Chorus]

The veil is torn and now I live
with the Spirit inside,
the same One who brought the Son back to
life.

Hallelujah, He lives in me (4x)

[Chorus]

U bent IK BEN

Ik ben degene geweest die beeft van angst
en zich afvraagt of U zelfs hier wel bent.
Ik ben degene geweest die aan uw liefde twijfelt.
Ik heb mezelf verteld dat U niet genoeg bent.

Ik ben degene geweest om te proberen en te zeggen
ik zal overwinnen door mijn eigen kracht.
Ik ben degene geweest die ingestort is
en zich begon af te vragen wie U bent.

[Refrein]

*U bent degene die reuzen overwint.
U bent degene die koningen oproept
U sluit de bekken van leeuwen.
U vertelt de doden om te ademen.
U bent degene die door vuur loopt.
U neemt de hand van de wees.
U bent de enige Messias.
U bent IK BEN.
U bent IK BEN.*

Ik ben degene die door ketens werd vastgehouden
onder het gewicht van al mijn schaamte.
Ik ben degene geweest te geloven
dat waar ik ben U niet kunt reiken.

[Refrein]

Het voorhangsel is gescheurd en nu leef ik
met de Geest in mij,
dezelfde die de Zoon weer tot leven bracht.

Halleluja, Hij leeft in mij (4x)

[Refrein]